

*Glad Midsommar!*

*Under den tid då industrisemestern fortfarande var de flesta svenskars sommarledighet stod midsommar som en port till friheten. Fortfarande ser nog många midsommarhelgen som själva symbolen för svensk sommar och avkoppling. Vi är upplever vi sommaren lite annorlunda med den mörka skuggan av coronapandemin, men naturens skönhet njuter vi antagligen desto mer av nu.*

*Vår gräsmatta är översållad av små fina tusensköner. Blomman kallas också för Marieblomster och dess latinska namn är *Bellis perennis*. I det liturgiska språket står Marieblomstret för den heliga Jungfruens blygsamhet, vilken är en av hennes dygder.*

*I en legend berättas att Jesus vid ett tillfälle gick förbi sin mor Maria, som satt och broderade. Jesus tyckte att blomman som modern broderade på sidentyget var så vacker att han planterade den. Då växte en blomma upp, som fick moderns namn. Att denna blomma växer med sådan kraft är inte konstigt. Guds moder har broderat och Jesus själv har planterat!*



*På lördag, 20 juni, är det Midsommardagen. Dagen firades tidigare som Johannes döparens dag men har i Evangelieboken från år 2000 fått temat Skapelsen.*

*Sibeltexterna denna dag berättar om Guds skapelse. De uttrycker människans förundran och tacksamhet inför skapelsen, men också vår plats i skapelsen och vårt ansvar att dela livet med varandra med omsorg. De berättar också om regnbågen som Gud satte som tecken på*



*himlen för att visa att Gud aldrig överger sin skapelse.*

**Gammltestamentlig läsning**  
Första Moseboken kapitel 9, vers 8-17



**Epistel**  
vers 21-23

Kolosserbrevet kapitel 1,

**Evangelium**  
vers 30-44

Markusevangeliet kapitel 6,

*På söndag, 21 juni, är det Den helige Johannes döparens dag.*

*Berättelsen om Johannes döparen börjar hos den gamle prästen Sakarias och hans hustru Elisabeth. De börjar bli gamla, de är barnlösa, men så möts de av en ängel och får veta att de ska få ett barn och ge honom namnet Johannes, som betyder Gud är nådig. Johannes döparen var nära släkt till Jesus och förberedde folket på att något nytt skulle komma. Han brann för att människor skulle omvända sig, döpas och förändras som människor. Han drog sig undan världen och ville ha regler, krav och konsekvens. Som en rit för detta döpte han människor i ett slags omvändelsesdop, och fick därför namnet Johannes döparen. Johannes stod för det han trodde på och hamnade i fängelse för att han kritiserade kejsarens kärleksaffärer med sin brors fru. Till slut blev han halshuggen och fick sitt*



*huvud serverat på ett fat på en fest hos Herodes. Så småningom blev Johannes döparen martyr. Både den tredje söndagen i advent och den helige Johannes döparens dag, som infaller mitt i sommaren, handlar om detta.*

### **Gammaltestamentlig läsning**

Jesaja kapitel 42, vers 5-9

**Epistel**

Apostlagärningarna kapitel 10, vers 37-38

**Evangelium**

Lukasevangeliet kapitel 1, vers 67-80

*Med detta veckobrev får du en sommarhälsning från biskop Fredrik bifogat.*

Många hälsningar från Annelie och Suzanne